

Geachte leden en genodigden,

Ten eerste heet ik u allen hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent.

Zoals de meesten van ons hier al weten had de heer Joop Stokvis meer dan 20 jaar geleden het inzicht dat ook mensen van 50 jaar en ouder meer van computers wilden weten en met deze om wilden kunnen gaan. Dus richtte hij deze, nu 20 jaar bestaande, Senioren Computer Club Zuidoost op.

Hij kreeg toen het gebruik van een lokaal in de Venser, waar wij nu reeds 20 jaar verblijven en nog steeds welkom zijn. Onze hartelijke dank gaat dus uit naar de eigenaren en directie van dit wooncentrum voor deze langdurige gastvrijheid. De behoefte onder ouderen aan een helpende hand op de PC was groot, dus werden begeleiders gevraagd. Dus kwam ik daar als een broekie van 56 jaar mij als begeleider voorstellen en u ziet: ik ben er nog steeds.

Leden konden in het computerlokaal elke werkmiddag terecht om zich, onder toezicht van een ter zake kundige begeleider, de omgang met een PC eigen te maken. Ook werden trainingen over de omgang met de PC en andere daaraan gerelateerde onderwerpen gegeven.

In die beginperiode liep het storm en schreven zich meer dan 120 mensen in als lid, die soms enige tijd moesten wachten voor zij in het lokaal aan de beurt waren, waarna de begeleiders om 5 uur doodmoe maar voldaan de boel konden afsluiten. Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd. Zoals u zelf heeft kunnen constateren zijn het vandaag de dag niet meer de PC's die de boventoon voeren, maar de laptop, tablet en de smartphone. Leden nemen nu deze mee om, met de helpende hand van een begeleider, de fitnesses van hun apparaat en de diverse apps te ontdekken. Toegang tot internet en WiFi in het computerlokaal zijn daarbij natuurlijk vanzelfsprekend.

Het gevolg van deze ontwikkeling is wel dat ons ledenbestand is gekrompen. Ondanks het geven van cursussen over Windows 10, tablets en smartphones, ondanks het verlagen van de contributie van onze vereniging is het ledenbestand nagenoeg niet gegroeid.

Wij zullen ons dus, samen met de leden, moeten beraden over de toekomst en of het bestaansrecht van de Club te waarborgen is.

Echter, vandaag nog even niet.

Want vandaag vieren wij feest.

Echter niet voordat wij alle leden, bestuursleden en oprichter die van ons zijn heengegaan door overlijden, in gedachten voor altijd willen herdenken.

Ook niet voordat wij onze dank hebben uitgesproken voor de directie van de Venser voor de gastvrijheid, het Stadsdeel voor de subsidie die wij ieder jaar mogen ontvangen, de voormalige en huidige begeleiders die zich jarenlang belangeloos iedere week een dag inzetten om u leden bij te staan, de voormalige en huidige bestuursleden die zich eveneens belangeloos hebben ingezet om alles in goede banen proberen te leiden en aan alle instanties en personen die ons in de loop der jaren hebben geholpen om de droom van Joop Stokvis waar te maken.

Tevens onze dank naar de belangeloos meewerkende discjockey, Dhr. Cor Stevens, de fotograaf Dhr. Fernando Ocampo en Marco het Hoofd Evenementen van de Venser.

Misschien mag ik ook nog even in herinnering brengen dat er een zeer interessante publicatie van Kees Somers, getiteld Secoczo Quo Vadis, op onze website staat.

Beste mensen geniet van deze dag en natuurlijk ook van de borrel en de BBQ.

Dank u wel.